

Παρά τους αυτοεπαίνους των κρατούντων, ο κυπριακός λαός δεν είδε πρόοδο



Ανδρέας Νεοκλέους

Δικηγόρος / Διευθύνων
Συνεταίρος Andreas Neocleous & Co LLC

Πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε για το 2015, τον χρόνο που πέρασε. Ήταν ο 7ος συνεχής χρόνος των ισχνών αγελάδων και παρά τις διάφορες δηλώσεις και αυτοεπαίνους των κρατούντων ο επιχειρηματικός κόσμος, απλά και γενικότερα ο κυπριακός λαός, δεν είδε και ούτε αντιλήφθηκε να σημειώθηκε οποιαδήποτε πρόοδος.

Επιπλέον δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι, αν και βρισκόμαστε δύο μόνο μήνες πριν από την έξοδό μας από το Μνημόνιο, εντούτοις η κυπριακή οικονομία εκτιμάται από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης ότι είναι ευάλωτη, ότι διατρέχει κινδύνους και ότι βασικά βρίσκεται στη μη επενδυτική κατηγορία. Αυτοί είναι κυρίως οι λόγοι που παρά τις επίμονες και πολύμοχθες προσπάθειες των Κυπρίων επαγγελματιών –δικηγόρων, πολιτικών, τραπεζιτών και άλλων– όλες οι ξένες επενδύσεις που έγιναν το 2015 δεν ξεπέρασαν σε αριθμό τα δάκτυλα της μιας χειρός.

Κανένας Κύπριος ή ξένος δεν νομιμοποιείται να προτείνει τον νυν υπουργό Οικονομικών της Κύπρου για το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πιο καλός μαθητής της τάξης του Μνημονίου

Είναι γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους που κανένας Κύπριος ή ξένος δεν νομιμοποιείται να προτείνει τον νυν υπουργό Οικονομικών της Κύπρου για το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας ή οποιδήποτε άλλο βραβείο, παρά το γεγονός ότι όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν ο πιο καλός μαθητής της τάξης του Μνημονίου και εκτελίσσει ασυζητητή όλες και κατά γράμμα τις προσταγές του. Βραβείο όμως Νόμπελ, όχι της Οικονομίας, απλά της Ειρήνης θα αξίζει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Ακιντζή αν εκμεταλλευτούν τις ανεπανάληπτες διεθνείς συγκυρίες και την υπάρ-

Δύο μήνες πριν από την έξοδό μας από το Μνημόνιο, η κυπριακή οικονομία παραμένει ευάλωτη και διατρέχει κινδύνους



χουσα προσωπική χημεία και φιλία τους και καταθήκουν στην ποιλυπόθητη πλύση του Κυπριακού μέσα στο 2016.

Το 2016 που μπάκε μόλις πριν λίγες μέρες, κουβαδάλια μαζί του πολλής επίπεδες ποιλήσαντα όνειρα και ποιλήσαντα κανούς για μια βιώσιμη και πειτουργική πλύση που θα φέρει την επανένωση, την ειρήνη και την ευημερία στο νησί μας. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα και ποιλήσαντα οφέλη που θα έχει η πλύση και η επανένωση για το νησί μας. Πρώτα απ' όλα θα φέρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση και θα θέσει σε στέρεες βάσεις τα θεμέλια για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.

Συζητούμε συχνά με σοβαρούς ξένους πελάτες μας, με ξένους συναδέλφους και ακόμη και με ξένους οίκους, τους οποίους προσπαθούμε να φέρουμε στην Κύπρο. Από όλους ακούμε πάντοτε τα ίδια λόγια. Αν επιθυμεί το κυπριακό πρόβλημα, η Κύπρος θα γίνει ένα από τα πρώτα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα στον κόσμο. Θα γίνει η Ελβετία της Ευρώπης και η Σιγκαπούρη της Άπω Ανατολής. Θα προσελκύσει πολλής ξένες επενδύσεις και θα γίνει η επιχειρηματική βάση για πολλές διεθνείς εταιρείες που έχουν τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Αραβικό Κόλπο και στη Βόρειο Αφρική. Εάν εξεπλιχθούν τα πράγματα όπως ευελπιστούμε, η Κύπρος θα έχει πολλή να πράξει και να υλοποιήσει. Θα πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσει τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, πώς να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν νέα διεθνή επιχειρηματική συνείδηση και κουλτούρα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να αγκαλιάσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς

επιχειρηματικής κοινότητας. Δεύτερο, ως κράτος, θα πρέπει να πατάξουμε το έγκλημα, και κυρίως το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά, και να καληδιεργήσουμε τη διαφάνεια και την πιλήρη συμμόρφωση και υποταγή μας στους νόμους της Πολιτείας, απλά και στις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και το ζέπλημα χρήματος. Θα πρέπει ακόμη να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και το νομικό και διοικητικό σύστημα μας και να το καταστήσουμε περισσότερο πειτουργικό και φιλικό προς τις ξένες επενδύσεις. Θα πρέπει να μετετίσουμε τις καλές πρακτικές άλλων διεθνών επιτυχημένων οικονομικών κέντρων και να παραδειγματιστούμε. Η προσήλωσή τους στη δημοσιονομική διαφάνεια, στον παραμερισμό της γραφειοκρατίας, στα φορολογικά και άλλα κίνητρα προς ξένους επενδυτές πρέπει να αποτελέσουν για μας παράδειγμα προς μίμηση και εφαρμογή.

Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που οι προσπάθειες για επίτευξη πλύσης μέσα στο 2016 αποτύχουν; Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, απλά ειλικρινά πιστεύω ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για την Κύπρο και τον λαό της. Για μίνες τώρα έχει καληδιεργηθεί και έχει εμπεδωθεί η πίστη ανάμεσα στον κόσμο μας ότι η πλύση είναι σίγουρη, πράγμα που σημαίνει ότι αν αυτό δεν γίνει, θα ακολουθήσει μεγάλη απογοήτευση και απαισιοδοξία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Αναμφισβίτητα αν οι ελπίδες για τη πλύση του Κυπριακού, που τόσα έντονα καληδιεργήθηκαν, αποδειχθούν φρούδες, τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι δύσκολα και πέτρινα.